

Det må gerne være sjovt at snakke med børnene om at være bange

Børn kan blive bange - det bliver voksne også. Det vil forfatter Mira E. Falk gerne starte en samtale om. Med bøgerne om Arthur inviterer hun børn og voksne til at snakke om de svære ting på en sjov måde, hvor man også kan grine

Arthur vil gerne være fisker. Han vil også lære at gro et skæg, som alle andre har. Men det er ikke nemt for Arthur for han er bange. Bange for ikke at passe ind og føle, at han ikke er god nok, som han er. Mira E. Falk har skabt et univers i børnebogsform med Arthur i hovedrollen for at normalisere snakken mellem barn og voksen omkring det, der er svært, og som gør os bange. "Det at være bange er en del af at være menneske, så for mig, som selv har haft angst, siden jeg var lille, er det vigtigt, at jeg kan snakke med folk om det," fortæller Mira E. Falk.

At snakke med børn om sin angst og usikkerhed kan være svært og sårbart både for barn og voksen. Derfor har Mira E. Falk sørget for, at der samtidig er plads til grin. "Jeg håber, at børn og voksne får grinet sammen og får snakket om nogle af de dilemmaer, der er i bøgerne," fortæller Mira E. Falk og fortsætter: "For mig handler det om at starte en samtale. At få de voksne til at snakke med børnene om det, der gør dem bange, men at de voksne også er ærlige med, at der også er ting, der gør dem bange."

Børnebøgerne i serien 'Hva' så Arthur' - Arthur kan ikke få skæg og Arthur vil være fisker - henvender sig til børn, men også lidt til de voksne.

Hva' så Arthur er en bogserie, som Mira E. Falk selv har både skrevet og illustreret. Hva' så Arthur - bøgerne udkommer d. 13. oktober på Byens Forlag



Om forfatteren

Mira E. Falk har en uddannelse fra Den Danske Filmskole som tonemester og har i mange år arbejdet med lyd på film og tv, men efter at have udgivet sin første bog om Arthur, valgte hun at tage en ny uddannelse som grafiker. Hun har altid haft en stærk kreativ trang, som gennem hendes liv har forgrenet sig til mange medier. Efter Mira selv har fået børn, har hendes fokus været at formidle nogle af livets store temaer på en måde, der appellerer til både børn og voksne, og som opfordrer til at tale om de store emner.

Kontakt:

Nicoline Poulsen
Nicoline@byensforlag.dk